



We nemen je mee op sleeptouw voor een wandeling doorheen de verborgen geschiedenis van Balegem. Op verschillende plaatsen langs de route kan je met je smartphone een QR-code scannen en krijg je vervolgens prikkelende vertelsels te horen, van mysterieuze verhalen tot bijzondere anekdotes die zich in Balegem hebben afgespeeld.

Vertrek- en eindpunt is Stokerij Van Damme . De tocht van om en bij de 5 km leidt je onder meer langs de Guillotinemolen, de Balegemse kerkhoven, de Duivelskapel en andere hoekjes die je misschien wel kent maar nadien in een ander licht zal zien.

Met dank aan Leen Persijn (De heks van Balegem), Antoine Van de Velde (stem Gaston Van De Velde), Heemkundig Genootschap Land van Rode (geschiedkundig onderzoek), Wild van Vorm (opname & montage).

Oosterzele telt heel wat landelijke baantjes. Wil je ze graag verder ontdekken per fiets of te voet? Neem dan zeker een kijkje op oosterzele.bibliotheek.be/fietsen-en-wandelen of route42.be/wandelen-fietsen